

Turen går til Tunø. Igen.

Af Sara Pedersen, 2.vg., billeder af Lars Thetmark

Der er ikke noget, der ryster så godt sammen, som at se hinanden med morgenhår. Derfor gik, traditionen tro, overskolens ryste-sammen tur til Tunø, en lille plet i Kattegat. Vi sov i telt (eller under åben himmel), gik øen rundt, badede og lavede chili sin carne, præcis som vi plejer.

Der er noget særligt over at være på en lille ø. Næsten som at være låst inde i et stort hus sammen. Du kan finde en stille krog, men størstedelen af døgnet bliver du nødt til at tilbringe sammen med de andre i huset. Du skal bruge de samme rum som dem. Tunø er heller ikke stor nok til at man bare kan melde sig ud. Man bruger det samme køkken, sammen bade, og går den samme vej til købmanden som alle andre. Alle er hele tiden tæt på og har tid til et spil kort, en tur i vandet eller en snak.

Jeg synes at vi havde en dejlig tur. Vi så marsvin og stjernes kud, og fik ikke en dråbe regn, før hjemrejsen, så tak for en dejlig tur.



En helt særlig begivenhed

Af Daniela Lot (bestyrelsesmedlem og mor til Asger i Smørblomsten og Signe i Anemonen)

Jeg har været så heldigt at kunne opleve 2 fødselsdagsfester i Babuska i år: en organiseret specielt til forældremødet i Smørblomsten og en hvor jeg fik lov til at deltage i fejringen i Kornblomsten. At kunne være med til begge fødselsdagsfester har givet mig de sidste brikker, som jeg manglede i mit "fødselsdagsfestpuslespil".



Før vidste jeg, at fra barnets 4-års fødselsdag bliver der fortalt en fødselsdagseventyr. Og jeg vidste, at forældrene fortalte pædagogerne på stuen nogle højdepunkter fra hvert af barnets år. Jeg kunne desuden se, at stuens dør var dekoreret med royale lignendeaccessoires hver gang, et barn havde fødselsdag. Og så vidste jeg også lidt om eventyrenes indhold.

Fødselsdagsfesterne starter sidst på formiddagen, når børnene kommer tilbage fra legepladsen. Alle venter ved stuedøren. Der bliver sagt et par ord om fødselsdagsbarnet og alle er stille og følger med. Fødselsdagsbarnet får sin kappe og krone, men inden det sker, bliver kappen støvet af, for den har samlet støv siden sidste fødselsdag. Der bliver valgt to væbnere til at hjælpe fødselsdagsbarnet. Så går alle ind på stuen og sætter sig i en rundkreds på gulvet. Fødselsdagsbarnet og væbnere har en særlig plads i rundkredsen og fødselsdagseventyret begynder. Den første del af eventyret er det samme for alle børnene og det handler om barnet inden det blev født. Efter fødslen kommer den del af eventyret hvor, med hjælp af forældrenes skrivning, der bliver fortalt specifikke oplevelser og begivenheder i fødselsdagsbarnets liv. Med en lille smule trylleri, bliver der tændt et stearinlys for hvert af barnets år.

Til sidst hjælper væbnere fødselsdagsbarnet med at fjerne silkeklæderne, som gemmer fødselsdagsbarnets gave. Gaven bliver sendt rundt i rundkredsen, sådan at hvert barn har mulighed til at se den. Så er det tid til at spise frokost og hjemmebagt kage. Bordet er dækket op med de fineste kopper og underkopper i porcelæn.



Både i Smørblomsten og i Kornblomsten kunne jeg opleve den rolige stemning, som de voksne på stuerne havde skabt. Det var fantastisk at opleve at, selv om børnene var trætte, sultne og spændte, med lidt hjælp her og der af de voksne, kunne de være stille og høre på eventyret. Det tager lidt tid at fejre en fødselsdag, men der bliver ikke presset på eller stresset og tempoet bliver ikke sat op. Der er ro.

Den dag jeg oplevede en fødselsdagsfest i Kornblomsten var jeg midt i min arbejdsdag. Da jeg ankom, havde jeg hovedet fuld af tanker. Jeg havde en lang to-do liste, som ventede på mig. I begyndelsen var jeg lidt utålmodig, men som tiden gik kunne jeg mærke, at jeg fald mere og mere til ro.

Jeg kom til Kornblomsten for at opleve en fødselsdagsfest, sådan at jeg kunne skrive en tekst til Fællesflyveren om, hvordan man holder en fødselsdagsfest i Babuska. Jeg fik ikke kun stof til min tekst, men jeg blev mindet om, hvor vigtigt det er at kunne skabe ro i hverdagen, at give tingene tid og at være nærværende.

→ Gåde: Min datters søstre

Min datter har mange søstre. Hun har lige mange søstre som brødre. Enhver af hendes brødre har dobbelt så mange søstre som brødre. Hvor mange døtre og sønner har jeg?

Løsning sidste uge: Luft

Vinderen forrige udgave: Sebastian, 7.klasse

Svar til faellesflyveren@gmail.com, så vinder du måske!

OpslagsTavlen

Blokkfløjte til salg

Stort set ikke brugt, der er taske/etui med, og den er købt på audonicon.

Mærke: Mollenhauer
Primo, Student, Canta
Sopran fløjte

Pris: 300 kr

Kontakt Dorte på tlf 42759931

Invitation:



Audonicon:

Alle mandage kl. 19:15 er der syng med arrangement, hvor der synges sange fra den blå. Kom og syng med. Skal tilmeldes LOF.



→ **Deadline:** Inden weekenden, eller efter aftale. Send indlæg til faellesflyveren@gmail.com eller brug forældre-intra eller sms 24 42 92 83. Relevante privatannoncer medtages gratis i det omfang, pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).

→ **Redaktion:** Ansvarshavende redaktør: Oliver Wolgast. Øvrige: Stig Bredholt Bahnsen, Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, Lars Thetmark

→ **Fællesflyveren** er et uafhængigt medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker ikke nødvendigvis institutionernes holdning. Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. ferier.